

## EDİNBURG KIRALİYET BOTANİK BAHÇESİNİN KURULUŞUNUN 300. YILINDAN İZLENİMLER

ON THE OCCASION OF THE TRICENTENARY OF  
THE ROYAL BOTANIC GARDEN, EDINBURGH  
(1670 - 1970)

Doç. Dr. Faik YALTIK  
İstanbul Üniversitesi, Orman Botanik Kürsüsü

Batının büyük kentleri, opera ve tiyatro binaları, müzeler, kütüphaneler, hayvanat ve botanik bahçeleri, arboretumlar, herbaryumlar gibi insanları ruhen ve fikren geliştiren, olgunlaştıran, canlı varlıklara karşı ilgi ve sevgiyi artıran kuruluşlara sahip olmakla ün yaparlar ve bu kentlerde yaşayanlar da, haklı olarak, bunların varlığı ve eskiliği ile övünürler (Yalıtık 1969).

Denilebilir ki kente «büyüklük» damgasını vuran nüfusun yoğunluğu değil, büyük sanatkârların, düşünürlerin ve yetkin idarecilerin ona kazandırdığı, idamesi fikri ve maddi zenginlik isteyen kuruluş ve yapıtlarıdır.

İskoçyanın sanat ve kültür merkezi sayılan Edinburg şehri, yukarıda sayılan olanaklara fazlasıyla sahip, mutlu şehirlerden birisidir. Bu şehrin sakinleri 1 - 7 Haziran 1970 tarihleri arasında, Oxford (1621) dan sonra İngilterenin en eski botanik bahçesine sahip olmanın gururu içerisinde, kuruluşunun (1670) 300. yılını büyük ve muhteşem törenlerle kutladı <sup>1)</sup>.

Bu yazımızla okurlarımıza, Türkiye Florasının hazırlandığı bir yer olarak Edinburg Kıralliyet Botanik Bahçesini ve Herbaryumunu tanıtmaya ve yapılan kutlama törenlerinin ilginç yönlerini nakletmeye çalışacağız.

### BAHÇENİN TARİHÇESİ

Avrupanın eski botanik bahçelerinin çoğunda olduğu gibi, Edinburg Kıralliyet Botanik Bahçesi de «tıbbî bitkiler» yetiştirmek gayesiyle kurulmuştur. 1670

1) Edinburg'un günlük gazetelerinden Evening News (30 Mayıs 1970) «Within the City, a Wonderful Haven» (Şehir içinde bir cennet) başlığı altında bir sayfayı kaplayan yazı ve resimlerle halkın hissiyatına tercüman olmuştur.

yılında Edinburg Üniversitesinde ilk tıp profesörü olan Dr. Robert Sibbald ve arkadaşı Dr. Andrew Balfour şehrin Holyrood denen semtinde 40 × 40 ayaklık avuçiçi kadar küçük bir arazi parçası üzerinde tıbbî bitkiler yetiştirmeye başlamışlar ve böylece hiç bir şeyden habersiz, bugünkü muhteşem bahçenin tohumunu atmışlardır. Hiç şüphe yok, bu küçük alan kısa bir zaman sonra gayeye yetersiz gelmeye başlamış ve iki hoca Edinburg Şehir Meclisinden Trinity Hastanesine bitişik bir arazinin bahçe olarak kullanılma müzadesini almışlardır (Bugünkü Waverley tren istasyonunun doğusunda kalan bir yer). Daha sonra bu iki bahçenin yönetimi James Sutherland'a geçmiş, 1683 yılında da Sutherland, Trinity Hastanesi yanındaki bahçede yetişen bitkilerin listesini «Hortus Medicus Edinburgensis» adı ile yayımlamıştır.

Bahçenin gerçek anlamda gelişmesi ancak 1761 yılından sonra olmuştur. O yıllarda bahçe Edinburg'lu bir doktorun oğlu olan John Hope'un yönetimine geçmiştir. John Hope yukarıda adı geçen iki bahçeyi bugün Haddington Place olarak isimlendirilen mahalle, 5 akrılık bir alan üzerine transfer etmiş ve Kıralityet bütçesinden yeni bahçenin masraflarını karşılamak amacıyla daimi bir gelir sağlamıştır.

1820 de bahçenin yönetimi Robert Graham'a verilmiştir. Şehir hızla geliştiği ve genişlediği için, bahçenin şehir dışına, daha büyük bir alana taşınması düşünülmüş, Graham ve o devirde büyük bir isim yapmış olan hortikültürist William McNab'ın gayretleriyle bahçe 3 yıl içinde Inverleith'deki bugünkü yerine transfer edilmiştir. Bilhassa boylu, büyük ağaçların transplantasyonu, o günkü şartlarda, basit makinalarla gerçekleştirilmiş ve hayranlık uyandırmıştır. 1834 yılında bugün halen mevcut bulunan, estetik mimarisiyle hemen göze çarpan ilk tropik bitkiler serası inşa edilmiştir.

1845 de Graham'ın yerine John Hutton Balfour tayin edilmiş ve bahçe Balfour'un yönetimi altında çok büyük bir gelişme göstermiştir. Balfour bahçeyi 30 yıl yönetmiş, William McNab'ın oğlu James de babası gibi, değerli bir hortikültürist olarak Balfour'a yardımcı olmuştur.

Bahçenin modern anlamdaki gelişmesi Isaac Bayley Balfour'un tayininden sonra olmuştur (John Hutton Balfour'un oğlu). Yeni yeni seralar, arboretum ve taş bahçeleri kurarak bahçenin değerini artırmıştır. Bunların yanı sıra kurduğu laboratuvarlar ve temin ettiği ekiplerle Edinburg'u taksonomik araştırmaların merkezi haline getirmiştir. Balfour 1902 yılında George Forrest'i herbaryuma tayin etmiş ve birkaç yıl geçmeden Forrest'i bitki toplamak amacı ile Batı Çine göndermiştir. Forrest Batı Çine ve Himalayalara 7 büyük gezi yapmış ve her dönüşünde yüzlerce ve yüzlerce yeni bitkiyi beraberinde getirmiştir (*Rhododendron*'lar, *Primula*'lar, *Magnolia*'lar, *Gentiana*'lar gibi). Bu bitkilerin teşhis edil-

mesi kadar başarıyla yetiştirilmesi problemleri teknik ve bilimsel araştırmacıların hemen yarım yüzyılımı almıştır (The Garden companion 1970).

Balfour'un 1922 yılında emekliye ayrılmasından sonra, bahçenin yönetimi Kalküta'da Kıraliyet Botanik Bahçesi Herbaryumunun direktörü olan William Wright Smith'e verilmiştir. Smith'in yönetimi altında bahçenin gelişmesi devam etmiş, taş bahçesi genişletilmiş; *Erica* ve *Calluna* alanları, turbiyelik kurulmuştur. 1956 yılında Smith'in ölümü ile yönetim Dr. Harold R. Fletcher'e geçmiştir.

1956 yılından 1970 yılına kadar Kıraliyet Botanik Bahçesi Dr. Fletcher'in yönetimi altında gelişmesine devam etmiş, yeni herbaryum ve kütüphane binası (1964), çok modern bitki teşhir seraları (1967), teşhir salonu (1970) Dr. Fletcher'in başarılı gayretleriyle ortaya çıkmıştır. Birkaç ay önce emekli olan Dr. Fletcher<sup>2)</sup> in yerine eğreltiler ve mantarlar üzerinde başarılı çalışmalar yapan D. M. Henderson getirilmiştir.

#### EDİNBURG KIRALİYET BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUMUNUN BUGÜNKÜ DURUMU

Bugün yaklaşık 30 hektar (75 akr) lık bir alan üzerinde yayılmış bulunan Kıraliyet Botanik Bahçesi, Güneybatı Çin, Himalaya ve Güneybatı Asyadan yıllar yılı büyük zahmetler ve emeklerle toplanıp getirilen canlı bitki veya soğan, tohum ve meyvelerin ihtimamla yetiştirilmesi sonucu ortaya çıkan, odunsu ve otsu bitkiler bakımından çok zengin bir bahçedir. Küçük suni gölü, taş ve gül bahçeleri, *Erica* ve *Calluna* alanları, turbiyeliği, alpin bitkileri, sayısı yüzleri aşan *Rhododendron* ve *Azalea* türleri, *Acer*'ler, *Sorbus*'lar, *Cotoneaster*'ler, *Quercus*'lar, *Betula*'lar, sayısız iğneyapraklı ağaç ve çalılar, demonstrasyon bahçeleri, yüzlerce ve yüzlerce tropik, subtropik ve çöl bitkilerinin içerisinde barındığı seraları ile bu muhteşem bahçe insan oğlunun sistemli, bilgili ve kolektif çalışması sonucunda neler yapabileceğine en güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Şu küçük örnek bile bize araştırma ve bilgiyle güçlüklerin nasıl yenilebileceğini göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Bugün dünyanın en zengin *Rhododendron* koleksiyonlarından birine sahip olan bu bahçe, başlangıçta toprağının humusca fakir, büyük kısmının kumlu olması ve ikliminin de uygun olmaması -soğuk doğu rüzgârlarının esmesi, geç donların mevcudiyeti, yıllık ortalama yağışın 25 inç olması, sıcak ve bulutsuz günlerin azlığı - nedeniyle *Rhododendron*'ların yetişmesine hiç uygun değilken ve 1775 yılında sadece üç tür yetişirken, yapılan sistemli ve yoğun çalışmalar sonucu, toprağın humusca zenginleştirilmesi, suni yağmurlama ve sulama tesislerinin kurulması, rüzgâr perdelerinin tesisi ve hepsinden önemlisi rüzgârlara ve donlara karşı dayanıklı olduğu gözlemler sonucu ortaya çıkan ve Kuzey Anadolumuz-

2) Edinburg Herbaryumunda, Türkiyenin odunsu bitkileri üzerindeki iki yıla yakın çalışmalarım sırasında bana gösterdiği yakınlık ve müzaheretten dolayı kendisine bir kere daha şükranlarımı ifade eder, emeklilik yıllarımı sağlık ve mutlulukla geçirmesini dilerim.

dan getirilen *Rhododendron ponticum*'un anaç olarak kullanılması ve diğer türleri bu tür üzerine aşlamak sonucunda, bugünkü zengin koleksiyon ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Bahçeye doğu ve batıdan iki büyük kapı ile girilmektedir. Bahçenin ortasında, yüksekçe bir sırt üzerinde yer alan, modern resimlerin sergilendiği «Modern Sanat Galerisi» ziyaretçilere ayrı bir meşgale ve cazibe olmakta, galerinin yakınındaki kafeteryada yorgunluklarını gidermektedirler. 1969 yılındaki istatistiğe göre, bahçeyi bir yılda 436.000 kişi ziyaret etmiş bulunmaktadır (Evening News 1970).

Bugün Türkiye Florası (Flora of Turkey) in içerisinde hazırlandığı, bir bakıma Türk botanikçilerinin «Mekke» si sayılan Edinburg Herbariumu, Türkiye bitkileri bakımından, dünyanın en zengin koleksiyonuna sahiptir. Kesin bir rakam vermek mümkün değilse de, koleksiyonun 80-100 bin örnek üzerinde olduğu tahmin edilebilir. Bugün Türkiyenin bütün herbariumlarındaki örneklerin toplam mevcudu bu miktarın altındadır (Demiriz 1969).

Edinburg Herbariumunda çalışan ilk Türk botanikçisi olmak şansı ve bahçeye eriştiğim 1961 yılında, herbarium küçük bir taş bina ile bahçenin içe-

Şekil 1 (Karşı sayfada): Edinburg Kıralityet Botanik Bahçesi planı (İngilizce kelimelerin türkçe karşılıkları):

City view point	: Şehre nazır nokta (E/6)
Copse	: Ağaçlık (E/3)
Demonstration garden	: Demonstrasyon bahçesi (C - D/2)
East gate	: Doğu kapısı (L/8)
Exhibition hall	: Sergi salonu (J/3)
Future developments	: Gelecekteki gelişme alanları (I/2)
Gallery of Modern Art	: Modern Sanat Galerisi (D/5)
Glade	: Ormanıci alanı (G/8)
Heather garden	: Erica ve Calluna bahçesi (Fundalıklar) (J/9)
Herbarium and Library	: Herbarium ve Kütüphane (J/4)
Lecture Hall	: Konferans Salonu (J/3-4)
Palm house	: Tropik bitkiler serası (G-H/2)
Peat garden	: Turbiye bitkileri (F/8)
Plant Exhibition houses	: Bitki Sergi müzesi (G - H - I/3)
Plant family relationships	: Sistematik bölüm (B - C - D/1)
Rock garden	: Taş bahçesi (I/9)
South border	: Güney tarafı (C - D - E/10)
Tea room	: Kafeterya (D/5)
The hill	: Tepe, sırt (C - D/8, F/7)
The pond	: Suni göl (I/6)
West border	: Batı tarafı (A/4, A/8)
West gate	: Batı kapısı (A/5 - 6)
Woodland garden	: Ormanlık, orman tipi bahçe (G/9)

: diğer tür-  
ortaya çık-

çenin orta-  
ndığı «Mo-  
a, galerinin  
ndaki ista-  
ır (Evening

bir bakıma  
rkiye bitki-  
bir rakam  
olduğu tah-  
erin toplam

nsı ve bah-  
hçenin içe-  
ce kelimelerin



risine serpiştirilmiş tahta barakalardan ibaretti. Bugün zihinlerde hatırası kalan «Turkish Hut» (Türk Kulübesi), içerisinde Türkiyenin odunsu cinsleri üzerinde taksonomik çalışmalar yaptığım tahta barakalardan birine verilen addı. Bu barakaların yetersizliği anlaşılmiş olacak ki, 1964 yılında Kırالیçe Elizabeth II tarafından muhteşem bir törenle açılan bugünkü yeni herbaryum binası üç katlı olup, birinci kat kütüphane olarak ayrılmıştır. Taksonomik botanik alanında dünyanın en zengin kütüphanelerinden birisidir. Yaklaşık 45.000 cilt kitap ve sayısız ayrıbaskıları sinesinde barındırır. İkinci ve üçüncü katlarda, manyetik kapaklı, madeni dolaplar içerisinde, çoğunluğu Güneybatı Çin, Himalaya ve Güneybatı Asyadan toplanmış bitkiler bakımından zengin, 1.500.000 örnek bulunmaktadır. Kütüphanenin altına düşen bodrum katında ise, bitki kurutma ve zehirlenme odaları, projeksiyon salonu, kafeterya, eşörneklerin saklandığı dolaplar vardır.

#### KUTLAMA TÖRENİ VE SİMPOZYUMDAN İZLENİMLER

Kutlama töreni, 1 Haziran 1970 Pazartesi günü, Kırالیyet Botanik Bahçesinin tören için özel olarak yeniden düzenlenmiş Konferans Salonunda, dünyanın dört bir tarafından davet edilmiş botanikçilerin ve eşlerinin huzurunda Edinburg Kenti Belediye Başkanı (Lord Provost) James W. McKay'in açış konuşmasıyla başladı. Bunu Kırالیyet Botanik Bahçesi Müdürü Dr. H. R. Fletcher'in espirili konuşması izledi ; bahçenin tarihçesini ve gelişimini anlattı.

1964 yılında Edinburg'da düzenlenmiş olan X. Milletlerarası Botanik Kongresinden sonra bu kadar çok sayıdaki botanikçi ve tabiatseveri bir kere daha birarada görmek, yeni simalarla tanışmak, eskilerle yeniden buluşup görüşmek, tartışmak törenin diğer bir ilginç yanını teşkil ediyordu.

Herbaryum binasının birinci katındaki yeni kütüphane binasının duvarlarında, dünyanın diğer botanik bahçelerinden, botanik derneklerinden ve botanikle yakından uzaktan ilgisi bulunan kuruluşlardan veya münferit şahıslardan gönderilen yüzlerce ve yüzlerce kutlama mesajları ve telgrafları, ziyaretçi ve davetliler tarafından okunması için teşhir edilmişlerdi.

2 Haziran 1970 Salı günü, yeni inşa edilen ultra-modern Bitki Teşhir Salonları törenle açıldı. Öğleden sonra, bahçeye kurulan büyük meydan çadırı içerisinde verilen garden-parti, aynı günün gecesi, Lord Provost James W. McKay tarafından Belediye Sarayında verilen muhteşem akşam ziyafeti davetlileri ve bütün bahçe mensuplarını ve eşlerini bir kere daha biraraya getirerek hoşça vakit geçirmelerini sağladı.

3-7 Haziran tarihleri arasında davetli botanikçilerden bir grup İskoçyanın botanik bahçelerini ve arboretumlarını dolaşırken, Edinburg'da kalanlar da «Güneybatı Asyanın Bitki Hayatı» konulu simpozyuma katıldılar. Simpozyum aşağıda gösterilen program çerçevesi içerisinde başarı ile yürütüldü ve ilgi ile izlendi.

tırısı kalan  
eri üzerinde  
ldı. Bu ba-  
Elizabeth II  
nası üç katlı  
k alanında  
ilt kitap ve  
a, manyetik  
limalaya ve  
) örnek bu-  
kurutma ve  
adıđı dolap-

anik Bahçe-  
da, dünya-  
runda Edin-  
ş konuşma-  
cher'in espi-

anik Kong-  
kere daha  
) görüşmek,

ın duvarla-  
ve botanikle  
lardan gön-  
çi ve davet-

eşhir Salon-  
çadırı içeri-  
W. McKay  
avetlileri ve  
hoşça vakit

İskoçyanın  
da «Güney-  
um aşağıda  
le izlendi.



Şekil 2 : Bahçedeki suni göl ve çevresi.



Şekil 3 : Taş bahçesinden bir görünüş.

### 3 Haziran Çarşamba :

9.30 Başkan : I. C. Hedge

Konuşmacılar : Prof. H. Runemark : Ege Adalarında dağılışı örnekleri.

Prof. P. Wendelbo : İran flora alanı.

Dr. P. H. Davis : Anadolu florası ve endemizm.

14.00 Başkan : Prof. H. Merxmüller

Konuşmacılar : Prof. M. Zohary : Yakındoğunun bitki coğrafyası esasları.

Dr. H. Freitag : Afganistanın doğal vejetasyonu üzerindeki çalışmaları.

### 4 Haziran Perşembe :

9.30 Başkan : Dr. P. H. Davis

Konuşmacılar : Prof. H. B. Rycroft : Güney Afrikanın kışın yağmur alan alanlarında vejetasyon.

B. L. Burt : Batı Asyanın güneyindeki floranın Afrikaya ait görünüşü.

Prof. P. Raven : Kaliforniya ile Akdeniz bölgesi arasındaki vejetasyon bağlantıları.

14.00 Başkan : Dr. D. H. N. Spence

Konuşmacılar : Dr. S. Snogerup : Kaya çatlaklarında yetişen (kazmofit) bitki topluluklarının gelişimi ve bitki coğrafyası bakımından görünüşü.

Dr. C. C. Heyn : Lokal floralarımızda, taksonomik problemlerin çözümünde biyosistematik usuller.

A. Strid : Ege Bölgesindeki *Nigella*'nın biyosistematiği.

### 5 Haziran Cuma :

9.30 Başkan : Prof. A. R. Clapham

Konuşmacılar : Prof. F. Ehrendorfer : Yakındoğunun *Rubiaceae*'lerinde tekâmül problemleri.



Dr. E. Bennett : Kùltür bitkilerinde ekotip farklılığının gelişimi ve kalıtsal değışiminin orijini.

14.00 Başkan : Dr. P. M. Smith

Konuşmacılar : Prof. D. Zohary : Güneybatı Asya hububatının (Buğday, arpa, yulaf) orijini.

Dr. H. Helbaek : Çavdarın orijini ve yayılışı.

#### 6 Haziran Cumartesi

9.30 Başkan : Dr. R. Melville

Konuşmacılar : Doç. Dr. F. Yalıtık : Türkiye ormancılığının genel görünüşü, orman koruma problemleri ve millî parklar.

Dr. M. E. D. Poove : Arazi kullanma politikasının bir parçası olarak vejetasyon, flora ve favnanın muhafazası.

14.00 Başkan : Prof. K. H. Rechinger

Konuşmacılar : R. O. Meikle : Floristik çalışmaların koordinasyonu.

Kapanış konuşması : Prof. K. H. Rechinger

#### KUTLAMA YILININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Dünyanın en zengin flora ve vejetasyon merkezlerinden birisi sayılan Türkiye’de henüz bugüne kadar batılı anlamda bakımlı, teşkilâtlı modern bir botanik bahçesine sahip olmamamızın acı gerçeğini ve üzüntüsünü 300. kutlama yılı vesilesiyle bir kere daha derinden duydum ve itiraf etmek gerekirse, batının bu alandaki sabırlı çalışmasını kıskandım.

Türk Biyoloji Dergisi’nin 20. olgunluk yaşına bastığı bu özel sayısında, bütün Türk botanikçilerine ve tabiatseverlerine bir hususu duyurmak ve danışmak istiyorum : Bugünkü fonksiyonu sadece çelenk, buket ve sepet hazırlamak, ve biraz da belirli bir alanı yeşil örtü ile kaplamaktan öteye gidemiyen tarihi Yıldız Parkını, biraraya gelerek kuracağımız bir organizasyon ile dünyanın gözbebeği, memleketimizin kültür ve sanat şehri İstanbul’a yaraşır bir «Botanik Bahçesi» olarak kazandırmak imkânlarımız dahilinde değil midir? Belki bu istek daha önce de bir fikir olarak ortaya atılmış ve gerçekleştirilmemiş olabilir. Bugünkü Türk botanikçileri ve tabiatseverleri olarak düne nazaran sayı ve kalite olarak ilerleyiz ; bir botanik bahçesi kurabilecek güçteyiz.

Kanımcıca Yıldız Parkı, 50 hektara varan alanı, boğaza hakim yamaçları ve düzlükleriyle, su bitkilerinin yetişmesine elverişli havuzları, kaskatları ve sulama kuruluşlarıyla, humuşça zenginleşmiş toprağının derin ve verimli oluşu ile, içerisinde tarihi ağaçların ve binaların varlığıyla, en ideal botanik bahçelerinde bulunmayan özelliklere sahip bir yerdir.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun değerli yöneticileri, Türk botanikçi ve tabiatseverlerinin, belki Yakınoğuda ve Balkanlarda bir eşi olmayan böyle bir eseri ortaya çıkarmada, batıdan geri kalmayacak bilgi ve anlayışı göstereceklerine inancım sonsuzdur.

«Güneybatı Asyanın Bitki Hayatı» konulu simpozyum vesilesiyle Dr. Fletcher'in bana «bu konuda ikinci simpozyumu artık İstanbulda düzenlersiniz» iltifatına olumlu cevap verebilmeyi çok isterdim. Soruyu «olabilir» ile savuşturdum.

Yıldız Parkı, botanik bahçesi olarak ciddi bir şekilde ele alınır, içinde herbaryum, taksonomik kütüphane, seralar, demonstrasyon bahçeleri, taş bahçeleri v.s. ihtiva edecek hale getirilirse, Yakınoğuda, bütün botanikçilerin ve tabiatseverlerin dikkatini üzerine çekecek, en muteber bir bilim merkezi olacağına inancımız büyüktür. Böylece Dr. Fletcher'in isteğinden daha ileri bir adım atmış oluruz.

#### BİBLİYOGRAFYA

1. DEMİRİZ, H. (1968) : 1964 Edinburg intibaları : X. Milletlerarası Botanik Kongresi ve Edinburgda yayımlanmakta olan «Türkiye Florası»nın hazırlık çalışmalarına ait intibalar. - Türk Biol. Derg. 18(3 - 4) : 121 - 128.
2. DEMİRİZ, H. (1969) : Bitkilerin sistematik ve nomenklatürü üzerinde düşünceler : II. Türkiyedeki herbaryumların durumuna toplu bakış (Bemerkungen zur Systematik und Nomenklatur der Pflanzen : II. Bericht über den heutigen Stand der Herbarien der Türkei). - Türk Biol. Derg. 19(1) : 33 - 48.
3. Evening News (1970) : Within the city, a wonderful Haven. - Evening News, 30 Mayıs 1970.
4. Royal Botanic Garden, Edinburgh (1970) : The Garden companion. Edinburgh.
5. Royal Botanic Garden, Edinburgh (1970) : Guide to the Demonstration garden. Edinburgh.
6. YALTIRIK, F. (1969) : Canlı ve kurutulmuş bitki müzeleri (Arboretum, botanik bahçesi, herbariumlar). - İst. Üniv. Orman Fak. Derg. Seri B 19(1) : 217 - 224.



The University of Istanbul  
and  
The Botanical Garden of the University  
send their most sincere congratulations to  
The Royal Botanic Garden, Edinburgh,  
on the occasion of their Tercentenary.

Prof. Dr. N. TERZIOĞLU  
Rector of the University

Prof. Dr. S. AKDİK  
Director of the Botanical Garden

Edinburg Kraliyet Botanik Bahçesinin kuruluşunun 300. yılı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi ve Üniversite Botanik Bahçesi tarafından yollanan kutlama mesajı.